

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kom ihåg att det världsliga livet är fröet för det eviga livet, det som sår, det skördar man. Abu Talah (RA) var den av al ansar som hade den mesta förmögenheten i Medina, den egendom som han mest älskade utav var en brunn som han ägde, och var döpt till Ha. Denna brunn var utanför profetens moske. Profeten (SAW) brukade komma till denna brunn och dricka ur den.

När Allah SWT uppenbara denna vers Surah Al Imran vers 92

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.

Abu Tahal sade, O Allahs Sändebud! Det mest älskade för mig bland min förmögenhet, är min brunn, Ha. Denna brunn tänker jag ge i välgörenhet (Sadaqa) för Allahs SWT skull. Profeten (SAW) sade detta är en vinnande välgörenhet.

Mina kära. den första handlingen som profeten SAW utförde när han klev in Quba så uppförde han en moske, innan han fortsatte sin väg till Medina. Den första handlingen Profeten Saw utförde när han klev in i Medina, var att bygga en Moske.

Muslimernas anknytning till mosken slutar inte efter bönen, utan mosken är platsen där muslimerna får sin spirituella andlighet, för att sedan kunna fortsätta sina vardagliga sysslor i samhället.

Allah SWT säger i koranen Surah At-Tawbah, vers 18.

Ingen skall besöka moskéerna, Allahs hus, utom de som tror på Allah och den Yttersta dagen och som regelbundet förrättar bönen och ger åt de behövande och som inte fruktar någon annan än Allah. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

Imam Al Qurtubi säger om denna vers att den bevisar att de som regelbundet kommer till mosken, och är delaktig i olika handlingar i moskens angelägenheter är ett bevis på deras tro (Iman) på Allah SWT.

Allah Tjänare! Inget av era ägodelar kommer att minskas genom Sadaqa, Er ägodel är det som ni har givit i sadaqa.

Profeten SAW frågade sin följeslagare vem av er älskar mer att ens egendom ska gå i arv eller vill att ens egendom ska vara kvar hos sig, så att han kan spendera det själv?

-Ingen av oss O Allahs Sändebud, svarade följeslagarna. Profeten SAW sade det han äger tillhör honom och kan använda det, och det som har gått i arv, så äger han inte ens egendom.

Så tävla med varandra om att göra gott, så om dörren till gott har öppnats.

I Uppsala så har Allah SWT öppnat en dörr till gott och till en oändlig välgörenhet. Det är det pågående moske bygget i Stenhagen. Och var inte rädda för fattigdom, för Allah SWT kommer att återgälda det som ni bidragit med. Se ge Sadaq för dig själv eller dina anhöriga, för att du kommer att se dess belöning den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn (Inshallah)