



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.

All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över Hans sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare.

Ämne: Att vara disciplinerad

Ur koranen kapitel 58 vers 11

TROENDE! När ni under era sammankomster uppmanas "Ge plats!" - ge plats; då skall Gud bereda plats åt er [i Sin nåd]. Och när ni uppmanas "Res er!" - res er [utan att dröja]. Då skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör.

Denna ädla vers är en disciplin från Allah, den Allsmäktige, till Hans troende tjänare. Om de samlades i ett av sina råd och några av dem behövde göra plats för det i rådet, skulle det vara artigt att ge det en utväxt av detta syfte. Han har beordrat dem att göra gott mot varandra vid offentliga sammankomster. Han har lovat dem att, om de svarar, kommer de att få mildhet, kärlek, respekt och barmhärtighet med sina bröder. Hans härlighet anges aldrig i någonting som kommer att göras tillgängligt för dem, för att i hans givande inkludera allt som tillbedjare hoppas att Allah ska ge dem.

Det finns försörjning, barmhärtighet och annat världsligt och gott. Betydelse: Ni som har trott på Allah är sanna troende. Om det sägs till dig, utöka dina platser till att omfatta så många av dina bröder som möjligt, följ och svara. För att du gör det leder till att Allah den Allsmäktige ger dig nåd, och i dina hem i paradiset och i allt du älskar.

Disciplin är baserad på islams principer som härrör från Koranen och profeten Muhammads läror ﷺ. Som muslimer förväntas vi uppträda med självdisciplin och ädelt uppförande i varje situation. Disciplin skiljer människor från djur. Det är ett tecken på Allahs omsorg när en person försöker förändra sig själv och utvecklas. Ett disciplinerat beteende hade visats av varje muslims förebild i livet. Allah säger:

Ur koranen kapitel 2 vers 45

[2:45] Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka,

Varje människa önskar framgång i livet, men framgång beror på att strikt följa disciplinens väg. Att vara disciplinerad innebär att följa en guides lära, oavsett om den är en person, en etik, en gemenskap, en historisk tradition eller en uppsättning idéer och att organisera sitt beteende och attityd enligt dessa läror, enligt Encyclopaedia of Religion. Allah säger:

Ur koranen kapitel 3 vers 102

[3:102] Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!



= Guds frid och välsignelser vare med honom