



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.**

**All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över Hans sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare.**

**Ämne:** Emigrera till annat land

När förföljelsen av folket i Mecka mot muslimerna blev intensiv, befallde Allah dem att emigrera så att de kunde etablera Allahs religion i ett land där de kunde dyrka Honom. Allah valde Madinah som Hijrahs land (emigration för Allahs skull).

Budbäraren (frid och välsignelser vare över honom) såg i en dröm att han immigrerade till den staden. Det berättades från Abu Musa att profeten (frid och välsignelser vare över honom) sa: "Jag såg i en dröm att jag emigrerade från Mecka till ett land där det finns dadelpalmer, och jag trodde att det var Al-Yamamah eller Hajar, men det visade sig vara Medina, Yathrib." (Al-Bukhari och Muslim) Al-Bukhari berättade också på auktoritet av `Aishah att profeten (frid och välsignelser vare med honom) sa till muslimerna: "Jag har blivit visat landet dit ni kommer att emigrera: det har palmer mellan två lavafält, två steniga områden." Så, några människor immigrerade till Medina, och de flesta av de människor som tidigare hade immigrerat till landet Etiopien, återvände till Medina. I en kommentar till denna hadith skrev Al-Hafiz: "Harrah (steniga området) är land vars stenar är svarta.

Denna dröm skilde sig från drömmen som nämndes ovan i hadithen från Abu Musa där profeten (frid och välsignelser vare över honom) inte var säker på var det landet var. Ibn At-Teen sa: Profeten (frid och välsignelser vare med honom) visades immigrationens land på ett sätt som kunde gälla Medina och andra platser; sedan visades han funktionen som är unik för Medina så det blev tydligt vilket land det var." När det gäller profetens första följeslagare (frid och välsignelser vare över honom) som emigrerade, sa Al-Bara' (må Allah vara nöjd med honom): "De första som kom till oss av Profetens följeslagare (fred). och välsignelser vare med honom) var Musab ibnUmayr och Ibn Umm Maktum. De började lära oss Koranen.

Profeten sa: "Jag har fått tillåtelse att emigrera." Abu Bakr sa: "Ska jag följa med dig?" Allahs Sändebud (frid och välsignelser vare över honom) sa, "Ja." Abu Bakr sa, "O Allahs sändebud, må min far offras för dig, ta en av mina två kameler." Allahs Sändebud (frid och välsignelser vare med honom) svarade, "(Jag kommer att acceptera det) med betalning."

Så vi förberedde bagaget snabbt och lade lite resmat i en läderväska åt dem. Asma', dotter till Abu Bakr, skar en bit från sitt midjebälte och knöt munnen på läderväskan med den, och av den anledningen fick hon namnet dhat al-nitaqayn, den med två midjebälten.

والله اعلم = Guds frid och välsignelser vare med honom