



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.  
All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över  
Hans sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare.**

**Ämne:** Jaga din belöning - Att göra handel med ALLAH.

Den bästa handeln är den med Allah! Att göra goda handlingar, som att läsa och praktisera det som finns i Koranen, att utföra bönen och att ge till de fattiga och behövande - uppriktigt för Allahs skull samtidigt som man hoppas och ser fram emot en enorm belöning. En handel där man strävar efter att göra Allah vår Skapare nöjd, inte att göra skapelsen nöjd - ett mål som ändå aldrig går att uppnå eftersom det alltid finns människor som är missnöjd med en. En handel där belöningen är ett evigt liv i paradiset, där all olycka tas bort och där människan kommer få allt man någonsin kunnat fantisera om och mer!

**Är inte denna enorma framgång värd att kämpa för? Ska vi inte spendera våra dagar och nätter i jakten på belöning från Allah, istället för att lura oss själva genom att slösa vår tid på annat? Allah säger:**

[Ur Koranen 3:133]

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradys, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.”

**Bröder och systrar!** Vi måste påminna oss om varför vi lever på denna jord och varför Allah skapade oss. Det är ju för att vi ska dyrka Honom. Vi måste påminna oss om färden mot mötet med Allah på Domedagen. Vi måste se det framför oss. Domedagen där vi skall frågas om hur vi spenderade våra dagar och nätter, vad vi gjorde med vår hälsa och kropp, hur vi använde alla gåvor vi fått av vår Herre.



Vi måste se till att vi fyller våra dagar och nätter med gott! Att vi vaknar varje dag, redo att jaga belöningar! Det betyder inte att vi inte ska göra affärer, jobba, tjäna pengar och sträva. Tvärtom! När vi gör dessa saker för att kunna försörja oss och vår familj så får vi belöning för det också! Vi muslimer skall vara i framkant vad gäller allt gott! Men se till att ditt hjärta inte är fäst vid det världsliga, utan se det som ett medel till att kunna dyrka Allah och få belöning!

När vi fäster vårt hjärta vid Allah, Vår skapare, och nästa liv så innebär det att vi har paradiset som vårt mål som vi strävar efter. Att Allah skall vara nöjd med oss är viktigare än att lyckas med en affär, viktigare än om vi får likes eller inte, viktigare än vad folk tycker och tänker om oss. Tanken på att Allah inte ska vara nöjd med oss, tanken på Allahs straff och att gå miste om belöningar blir värre än tanken på att förlora pengar, status eller något världsligt. Att slösa tid på ingenting känns värre än att förlora pengar vi arbetet hårt för. Att hamna i synd eller skada någon annan genom att förtrycka, baktala eller luras, fyller våra hjärtan med ånger då vi vet att vi kommer stå till svars för det och kanske gå miste om belöning eller ännu värre få utstå straff för våra handlingar.

### Här kommer några tips om hur du kan jaga belöningar under din vardag:

1. **Att minnas Allah!** Att göra dhikr eller läs koranen det ger enorm belöning och det kräver ingen stor ansträngning. Det finns vissa åminnelser som är lätta att säga men som ger enorm belöning! Som att säga Subhan Allah. Subhan Allahi wa bihamdihi, subhan Allahi al-Adhîm. Lâ ilâha illa Allah. Al hamdu lillah, osv.
2. **Att hjälpa dina muslimska syskon.** Allah fortsätter att hjälpa Sin tjänare så länge denne hjälper sin broder. Att ta bort ett problem från sina bröder och systrar, att överse en skuld, att hjälpa sina syskon med det stora och lilla i vardagen är en källa till väldigt mycket belöning och att Allah tar bort problem för en på Domedagen. Dessutom stärker det brödrskapet och kärleken sinsemellan.





3. **Frukta Allah och bete dig mot människor på bästa sätt!** Paradiset står berett att ta emot de gudfruktiga. Frukta Allah under dina dagar och nätter, minns att Allah vakar över oss, att Han ser allt och hör allt. Bete dig även på bästa sätt mot människor! Inte minst mot dina föräldrar, de äldre, dina grannar och de du stöter på i din vardag.
4. **Ge välgörenhet.** Att ge välgörenhet ger en enorm belöning! Hjälp din broder eller syster med en summa du klarar av att avvara. Det kan vara en 20 kronor om du inte har mer än så. Men se inte ner på en god handling! Var generös och jaga belöningar i det stora och lilla!
5. **Stödja moské byggen runt i världen** över genom att bidra med det du kan.

Vi har några bröder från Italien som kommit in för att samla in pengar för deras moské i Italien, detta är andra gången de kommer och besöker oss. Vi är tacksamma om ni kunde bidra det ni kan till dem.

Må Allah underlätta för oss alla.